

We hadden een kleine verrassing voor de welpen: we gaan naar de kinderboerderij. De voorpret begint al in de auto, zullen ze varkens hebben? en koeien? en mogen we die voeren? Aangekomen op de kinderboerderij gaan we maar eens rondkijken. Eerst maar eens naar de konijnen toe, om ze te knuffelen. Verderop liepen geitjes en niet zomaar geitjes, maar een hele wei vol waar wij ook in mochten. In het geitenveld was ook een groot zoutblok en voor je het wist zat er een geit boven op tot veel pret van de welpen.

We hebben nog veel meer dieren gezien, hertjes, cavia's, eenden. Ook zwarte zwanen. De meeste welpen hadden die nog nooit gezien. Heel erg gaaf,

Nog even een kleine donatie in het donatie varken en het is weer tijd om naar Impeesa te gaan.