



Ook dit jaar heeft Scoutinggroep Impeesa het paasvuur bij de kerk geregeld voor tijdens de paasviering.

Omstreefs om half 9 stonden we klaar met het vuur om mensen te verwelkomen. Kerkgangers mochten ook hun Palmpasen takje in het vuur doen voordat ze de kerk in gingen. Na de start van de viering kwamen de voorgangers naar buiten om bij ons vuur de Paaskaars aan te steken. Dit jaar heeft de leiding daarbij ook geholpen. Na het aansteken gingen ze weer naar binnen en gingen wij met elkaar dichtbij het vuur zitten.

Het was prachtig weer dus was het fijn bij het vuur te zitten. Na de viering hebben we het vuur uitgemaakt en hebben we opgeruimd. Fijne Paasdagen allemaal.